

Paul Kingma - Jefta talk 27 Okt 2019

Toen ik werd gevraagd of ik het leuk zou vinden om een Jefta talk te houden heb ik snel ja gezegd. Het is leuk om allerlei verschillende onderwerpen bij deze korte praatjes voorbij te horen komen. Natuurlijk moest ik nog wel een onderwerp kiezen en na wat nadenken kwam ik al snel op het idee om het over geld te gaan hebben.

Zelf heb ik als bedrijfseconoom veel geleerd over het managen van geld en kan ik wel zeggen dat het ook een soort hobby is van mij. Op mijn werk moet ik continu afwegingen maken of de kosten opwegen tegen de baten; kan het slimmer, kan het goedkoper. Deze manier van denken neem ik vrij makkelijk mee naar mijn privé leven en als geboren Zeeuw heb ik daar dus ook niet veel moeite mee. Zonder dat ik er erg in heb overweeg ik heel veel om mij heen in kosten en baten. Op zich is dat niet erg, want verstandig omgaan met geld is ook goed. De laatste tijd ben ik steeds meer bezig met wat Gods gedachten in die kosten-baten analyse zijn en het is ook leuk om God hierin te betrekken.

In de kerk hebben we het niet vaak specifiek over geld. Misschien wel omdat dit onderwerp wat gevoelig ligt en het kan zomaar gaan schuren.. en wie weet gaat het vandaag ook een beetje schuren.

Geld heeft een grote rol in zowel de maatschappij als in persoonlijke levens. Vele maatschappelijke en politieke debatten eindigen vaak wat bepaalde maatregelen kosten en met Prinsjesdag kijkt half Nederland weer uit naar de doorrekeningen naar de koopkrachtplaatjes.

In persoonlijke levens heeft geld ook een heel bepalende factor. Er heerst in Nederland toch wel een taboe rond het hebben van hoge schulden en geldproblemen.

In Nederland heeft 20% van de bevolking significante of problematische schulden. De gevolgen van schulden en de daarbij behorende stress zijn groot. De stress veroorzaakt schaamte, gevoel van eenzaamheid, slapeloze nachten en/of spanningen in je huwelijk. Als deze stress lang aanhoudt kan het zijn dat je in een negatieve spiraal komt met allerlei fysieke en psychische klachten.

Niet alleen schulden, maar ook als men genoeg (of te veel) geld heeft kan dit leiden tot ongezond gedrag. Jaloezie, arrogantie, materialisme zijn enkele valkuilen die je wellicht bij jezelf of mensen om je heen herkent.

Al met al is het begrijpen van welke rol geld in jouw leven en die van de mensen om je heen heeft erg relevant.

Ook de Bijbel zegt heel erg veel over geld, rijkdom en armoede en hier kan je dan ook makkelijk 10-tallen preken over houden. We kunnen het hebben over “tienden geven”, of we kunnen het welvaartsevangelie gaan analyseren. Er staan in ieder geval allerlei verhalen in de bijbel die een beeld geven over hoe God over geld denkt.

Een erg bekende tekst is er een uit de bergrede (Mateus 6:19 – 23): Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

God vindt geld helemaal niet zo belangrijk, God is op zoek naar relatie. Daarin kunnen geld en geldzorgen in de weg staan. Nu heb ik geen behoefte aan vertellen aan welke regels en eisen we moeten voldoen, omdat we dan ongetwijfeld in een hele diepe discussie kunnen verzanden en we dan niets dichterbij komen in het groeien in onze relatie met God.

Ik heb het liever over de essentie, over God principes .. Genesis 1:28: Hij (God) zegende hen (de mensen) en zei tegen hen: "Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen"

Is het niet mooi? God schiep de hemel en aarde en gaf ons de opdracht om er over te heersen..

En dan wordt hier niet het heersen bedoelt in de zin van "onderdrukken", maar meer de positieve kant: Verantwoordelijkheid nemen vanuit de zekerheid dat je de autoriteit hebt gekregen en vanuit daar goede keuzes maken. (voorbeeld: "Virgil van Dijk heerst in het centrum van de verdediging". Dus niet arrogant, niet onderdrukken, maar hij pakt wel de autoriteit in zijn gebied)

De mens heeft er helaas wel een potje van gemaakt en heeft de autoriteit die God ons gegeven weer weggegeven aan satan. Gelukkig heeft Jezus door zijn dood die autoriteit weer van satan afgenomen om weer terug te gaan naar het oorspronkelijke plan: in afhankelijkheid van God mogen we heersen over de vruchten van deze wereld en dus ook over geld.

En dat is de uitdaging die ik zelf de laatste tijd door maak: Ben ik, in relatie met God, als een koning aan het heersen over het geld dat ik gekregen heb?

In deze vraag zitten een aantal punten. Als eerste is het denk ik goed om vast te stellen dat veel in het leven niet eerlijk is verdeeld is. Sommige zijn geboren in Nederland, andere in Venezuela of Noord Korea. De een komt uit een arm gezin, de ander wint een loterij en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn een hoop factoren die bepalend zijn in hoeveel spullen of geld je hebt. Maar dit is allemaal niet relevant, want we zijn geroepen om te gebruiken wat we hebben (zoals we ook lezen in de gelijkenis van de talenten).

Het tweede nog belangrijkere punt: heers ik, samen met God? Betrek ik God in de kosten-baten analyses die ik doe? Of we nu veel geld of grote schulden hebben, het is belangrijk om God hierin te betrekken en eerlijk te zijn. Ik heb gemerkt dat zodra ik God hierin betrek God hierin spreekt en leidt. Het idee dat ik altijd had om snel rijk te worden is veranderd in bewust samen met God financiële keuzes te maken.

Het derde punt wat opkomt bij die vraag is wat ik lange tijd over dit onderwerp dacht: het gaat eigenlijk allemaal wel goed qua geldzaken. Ik heb die mammon wel redelijk onder controle, ik geef wat giften en maak verder ook verstandige keuzes.. niks meer aan doen! Toen ik vorig jaar in Amerika naar de kerk ging was een van de bedieningen om mensen met problematische schulden te helpen/coachen om hun geldzaken weer onder controle te krijgen. Nu zeg ik niet dat we dit ook moeten hebben, maar er ligt wel een uitdaging voor mij (en ons) om zowel binnen als buiten de kerk mensen te helpen. Dus als we geen problemen hebben met geld mogen we daar blij over zijn en kunnen we nadenken over hoe we hierdoor een zegen kunnen zijn voor onze omgeving.

Ik hoop dat jullie ook de uitdaging aan willen gaan om in vertrouwde kring eerlijk te praten over geld en de rol die het heeft in jouw leven en jouw relatie met God.

Laten we elkaar uitdagen om geen schatten op aarde te verzamelen, maar met God de autoriteit over het geld dat je hebt te nemen en ze te gebruiken om schatten in de hemel te verzamelen.

Dank jullie wel.

Petra van der Meulen - Jefta talk 27 Okt 2019

Titel: Hoe groei ik op en blijf ik staan, ondanks de storm in mijn leven.

- 1 Eenzame start en ontwikkeling
- 2 Worden wie je bent in Christus
- 3 Overgave aan God die door Zijn lichaam opbouwt en bekrachtigt

1 Eenzame start en ontwikkeling

Midden in de nacht van een strenge winter ergens in de vorige eeuw werd 6 weken te vroeg de kleine Petronella geboren. Ze moest onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht om daar in de couveuse op gewicht en op kracht te komen. Meteen na de geboorte was er dus een scheiding tussen moeder en kind. Al vanaf dat moment ontrolde zich een rode draad van afwijzing en onrecht in het leven van Petronella. Omwille van de tijd kan ik niet in detail treden. Een paar puntjes die ik ter verduidelijking op wil noemen zijn: zij was een nakomelingetje na 7 jaar, hierdoor speelden haar veel oudere broers niet met haar. Ze woonden buitenaf waar geen leeftijdgenootjes vlakbij woonden. Ze werd gepest op school en buitengesloten, want de meisjes hadden al hun eigen vriendinnengroepjes gevormd met de kinderen uit hun eigen buurt.

Als ze dan soms verdrietig uit school kwam, kreeg ze thuis te horen dat dat dan haar eigen schuld wel zou zijn. En daar kon Petronella het mee doen. Haar vader die heel nare dingen had meegemaakt tijdens de oorlog bevestigde haar ook nooit en het glas was in zijn optiek altijd half leeg i.p.v. half vol.

Op haar 17^e leerde Ze een jongen kennen die wèl oog voor haar had en haar wèl zag staan. Tot over haar oren verliefd, maar al gauw emotioneel afhankelijk van hem zegde zij haar studie vaarwel en trouwde op haar 18^e al met hem. U kunt wel nagaan dat er geen gezonde basis voor dit huwelijk was, ook de jongen had zo zijn rugzakje... Maar Petronella was een vechter en gaf het niet op. Ze trok alles uit de kast om maar een goed huwelijk te krijgen. Maar in je eentje lukt dat nooit! Daar zijn er twee voor nodig. Na een aantal jaren ging ze naar God zoeken en leerde dat je een levende relatie met God kunt hebben. Dat je kunt leren om zijn stem te verstaan, dat Hij door Zijn Heilige Geest de woorden uit de Bijbel wil belichten zodat het echt voor je gaat leven en je zo Zijn leiding leert ontvangen. Ook leerde ze wie ze was in Christus, waarbij ik op mijn 2^e punt kom.

2 Worden wie je bent in Christus

Ze leerde haar eigenwaarde ontdekken door wie ze was in Christus. Namelijk een geliefd kind van de Vader, een Koningsdochter die haar stem mag laten horen. Die vanuit de onvoorwaardelijke liefde die de Vader voor haar had te tappen en vanuit die liefde de ander lief kon hebben. Niet vanuit slaafse onderdanigheid. Haar identiteit werd niet langer bepaald door wat haar echtgenoot, of anderen van haar vonden.

Dit doet me denken aan de tijd toen Jezus op aarde was, toen Hij in de tempel aangaf wat Zijn identiteit was/is. Kent u dat deel uit Lucas 4: "De Geest van de HEER is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen enz...

Hiermee gaf Hij eigenlijk ook aan in de hemelse gewesten wie Hij was en is.

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u bekend staat in de hemelse gewesten? Als u Jezus hebt aangenomen als Uw Verlosser en als Zoon van God dan bent u met Hem gestorven en begraven en met Hem in nieuwheid van leven opgestaan. Voorzien van Zijn opstandingskracht. Een leven in en met Christus. Zijn Geest woont in ons en wil ons troosten, onderwijzen, bijstaan en bekrachtigen om vanuit Zijn liefde en waarheid te leven.

Al deze opgedane kennis was mooi en goed voor Petronella, maar toch miste ze nog iets en dit kwam doordat ze nog niet haar hele wezen in de handen van de Vader had gelegd.

Bijbeltekst Spreuken 3:5 en 6

Volledige overgave aan God was nodig om een levende relatie met de Vader te krijgen. Volledig vertrouwen op Hem. Vader, niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil. U mag het voor het zeggen hebben in mijn leven met alles wat ik ben en wat ik heb.

Toen zij dat had gedaan merkte haar echtgenoot dat zij zo begon te veranderen en het smaakte hem niet goed. Hij kende Jezus niet en dacht zijn geluk ergens anders te vinden en stapte op na een huwelijk van 35 jaar.

Vanaf nu in 'ik-vorm' (ik wil het oude achter me laten, daarom heb ik in de derde persoonsvorm verteld)

Ik besloot om niet als een verbitterde oude vrouw de rest van mijn leven te leiden. God hielp mij om te vergeven. Hij hielp me om dagelijks al mijn zegeningen te tellen en dat waren er veel! Dankbaarheid is een goed middel tegen depressie. Maar ook mocht ik teleurgesteld en boos zijn en uithuilen bij de Vader.

Ik wist dat de Vader me snoeide en dat Hij me geduld ging leren d.m.v. het leren vertrouwen op Hem met mijn hele hart en op zijn leiding en voorziening te vertrouwen.

3 Overgave aan de God die door Zijn lichaam, de gemeente, opbouwt en bekrachtigt.

lezen: Efeze 4:16

Natuurlijk waren er momenten waarop ik toch angstig werd over hoe het nu financieel verder moest en ik nog op een ellenlange wachtlijst voor een huurwoning stond en het huis waar ik in woonde verkocht was, kwam God met Zijn voorziening d.m.v. Zijn lichaam. Verbinding met broers en zussen dus...

Dan kreeg ik een telefoontje van een broer of zus: 'Hoe is het met je? Trek je het nog? Kom je vanavond bij ons eten? Of ik kreeg bezoek van vrienden en vriendinnen uit de gemeente. Ook de huisgroep was –en is nog steeds- een oase voor mij. Heb daar een groot stuk genezing ontvangen doordat ik daar mijn stem mocht laten horen en gehoord werd. Toen ik niet voldoende middelen had om er naartoe te rijden. (ik woon niet in Breda) kwamen/komen ze elke twee weken bij mij thuis huisgroep houden waarna er een sfeer van rust en vrede en licht achterblijft.

Ook met mijn vriendin waar ik wekelijks contact mee heb praten we vaak over het leven en gaan we niet met de wolven in het bos zitten huilen, maar kijken we naar wat God in Zijn Woord zegt. Er is plaats voor verdriet, maar we zoeken naar bekrachtiging. Niet naar zelfmedelijden.

Al de mensen die tot nu toe om mij heen hebben gestaan hebben dat gedaan vanuit de liefde en de identiteit die zij in Christus hebben. Ze zijn zichzelf en handelen vanuit de

talenten die God hen gegeven heeft 'overeenkomstig de mate van ieder deel waarin zij werkzaam zijn' (Efeze 4)

Ook doordat ik er voor kies om niet op mezelf gericht te blijven, maar net zo goed de ander te bemoedigen en te dienen, stroomt Gods liefde door me heen en vindt er steeds meer genezing plaats.

Groep op podium i.p.v. powerpointfoto: Als u alles vergeet wat ik gezegd heb, onthoud dan dit beeld: Verbinding met het lichaam van Christus zodat de boze je niet kan isoleren en onderuit halen.

Ik dank God voor Zijn Gemeente!

Amen.